



Huis van Compassie Nijmegen

*Wil je ook jouw verhaal delen?
Doe mee aan 'Ieder zijn Verhaal!'*



Wil je vertellen over jouw leven? Over iets dat jij belangrijk vindt? Óf juist over iets wat jij mooi vindt? We denken dat het je goed kan doen, als iemand echt naar je verhaal luistert.

Wij willen het verhalen vertellen makkelijker maken. Dat kan op verschillende manieren

- Je kunt je verhaal **vertellen** of (laten) **opschrijven**
- Of, je kan jouw verhaal delen door middel van **muziek** maken, luisteren of dansen
- Óf! Samen iets **maken of doen**: schilderen, tekenen, handwerken of toneel

Niets moet en alles mag, kies wat bij **jou** past. Samen, alleen, met een van onze deskundige vrijwilligers of in een klein groepje. Jouw taal hoeft geen probleem te zijn, er zijn tolken.

Ieder zijn Verhaal is een project van het Huis van Compassie. Interesse? Neem contact op: via mail: ineke@huisvancompassienijmegen.nl of bel 06-42908699 / 06-27274789