



Huis van Compassie Nijmegen

Zin om andere mensen te ontmoeten bij ons 'thuis'?
Twee middagen in de maand.

Donderdag 17 september – tussen 12:30 en 17:00 uur

GRATIS SPULLEN

KLUSSENTEAM

KAPPER



12:30 Soep
13:30 Klussteam
14:00 Kapper*

Leuk als je wil komen om mee soep te eten en deel te nemen aan de middag. Meld je wel aan.

Dit kan via post@huisvancompassienijmegen.nl (of 06-27274789), je krijgt hierna een reactie of er nog plaats is.

- We geven ook een aantal spullen weg!
- En er zijn een kapper en kapster aanwezig. als je deelneemt aan de middag wordt er gekeken of en hoe laat er tijd is.
- Kinderen zijn welkom.

Ideeën en meedenken over volgende bijeenkomsten zijn zeer welkom.

Alles is geheel gratis. Wees welkom! De koffie en soep staan dan klaar.

Meer informatie:

06-27274789 en Post@huisvancompassienijmegen.nl.

Groenestraat 170 in Nijmegen. www.huisvancompassienijmegen.nl